

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

WILLEM DE VEROVERAAR

WIE eigen land wil leren kennen, doet er best aan in de vakantie z'n rugzak aan te gespen en op stap te gaan. Wie eigen volk beter wil leren kennen en waarderen, moet een blik werpen in de geschiedenis van z'n volk. Niet iedereen heeft een knobbel voor geschiedenis, en data van buiten leren is soms vervelend maar toch zijn er enkele feiten die we zouden moeten kennen. De Britten bv. weten allemaal wat er in 1066 gebeurd is...



3. — VLAMINGEN EN NORMANDIERS

WILLEM besloot Engeland te veroveren en trommelde alle krijgers van eigen land en buurstaten, steeds belust op avontuur en rijke buit, op. Talrijke Vlamingen en Normandiërs gaven die oproep gehoor. Willem ging te Hastings aan wal. Mathilde borduurde Willem's tocht op een doek dat 70 m lang en 50 cm breed is en dat het « Tapijtwerk van Bayeux » wordt genoemd.



1. — EDUARD DE BELIJDER

HET drama begon in het begin van het jaar 1066, toen Eduard de Belijder, koning van Engeland, de laatste adem uitblies. Hij had de kroon van de Angel-Saksen uit de handen van de Deen, Knoet de Grote, kunnen halen maar stierf zonder kinderen. Hij duidde daarom zijn schoonbroeder Harold als opvolger aan. Maar...



4. — HASTINGS

HAROLD trachtte Willem de weg te versperren, lei zijn troepen in stelling op de heuvel van Senlac en op 27 september 1066 werd er slag geleverd. De Housecarls, dat waren de Angel-Saksische krijgers, waren te voet en streden met een grote Deense krijgsmacht. De sterkte van Willem lag in z'n zware ruitery. Met een list lokten de Normandiërs hun vijanden in de vlakte en maakten er korte metten mee. Willem werd « De Veroveraar ».



2. — DE HERTOG VAN NORMANDIE

WILLEM, hertog van Normandier, was een kozijn van Eduard de Belijder en voelde er wel iets voor koning van Engeland te worden. Willem was sluw, handig, sterk en, naar men zegt, kaalhoofdig. Op een keer had Harold zich in Normandier gewaagd en had Willem hem, onder ede, doen beloven nooit de kroon van Eduard de Belijder te aanvaarden. Zijn eigen kandidatuur werd gesteund door de paus en door zijn schoonvader, Boudewijn V, graaf van Vlaanderen. Zijn echtgenote heette Mathilde en was een artieste met de borduurnaald.

5. — EEN LACHTE GROEN...

DE Veroveraar liet een inventaris opmaken van zijn koninkrijk en dit boek heten de Engelsen « The Domesdaybook », Boek van het Laatste Oordeel. Alles staat daarin opgeschreven, zelfs het aantal kippen! Willem schonk meer dan 60.000 lenen aan zijn getrouwen en hij verdeelde Engeland in graafschappen of « Shires », aan het hoofd van iedere shire plaatste hij een « sheriff ». Zo werd de hertog van Normandier, vazal van de koning van Frankrijk, de machtigste koning van Europa. Er was er één die groen lachte: de koning van Frankrijk!

